

De 7 december divisie 1946/49

Deze pdf is opgedragen aan mijn vader 1925/1986

De 7 December-divisie (geboren in 1925) Regiment stoottroepen  
De eerste lichte 1945 dienstplichtigen die na de oorlog werd opgeroepen.

Zij vormden de 7 December-divisie, zo genoemd naar de  
toespraak van koningin Wilhelmina op 7 december 1942.

Mijn vaders verhaal, de oproep, de leugens en de snel vergeten oorlog.

Mijn vader in Nederlands Indië en zoals hij vertelde een compleet  
ander verhaal van wat je vaker leest hoe slecht de Nederlandse  
militairen waren in Nederlands Indië.

Verhalen die verteld worden door historici en journalisten die  
er zelf niet bij waren.

Een van de meest onbesproken oorlogen in de geschiedenis van  
oorlogsvoering.

Typerend voor Nederland in de jaren 40.

Wat mijn vader vertelde en dat was eerst niet veel, was het een  
regelrechte hel zoals hij het formuleerde.

De verhalen die hij vertelde maakten de dag somber en treurig.

Mijn moeder wilde eigenlijk niet dat NL Indië besproken werd.

Maar ik vond dat ik het recht had te horen wat daar gebeurd was.

Een maand voor mijn vaders dood begon hij zijn hart te luchten wetende  
dat hem niets meer aangerekend kon worden.

Ik heb in onze gesprekken vermeld gestaan van wat hij en zijn  
legermaten hebben gezien en meegemaakt.

**Het verhaal van de duivel genaamd regering.**



Kort voordat hij overleed vertelde hij voor het eerst iets over Nederlands Indië.  
Dat was in 1986 daarvoor had hij gezwegen als het graf.

Over de oorlog was hij kort.  
Je weet nu eenmaal dat er doden vallen.  
De Indo's vielen uit een klapperboom en onze jongens die achteraan liepen werden onthoofd met een klewang.  
Daarna schoten we die Indo's uit de boom.  
Dat werd ons toen we thuis kwamen ook nog is aangerekend?  
Het vreemdste was dat de Indo's helemaal niet zo slecht waren als wat de regering vertelde.  
Het was de NL regering die een naam hoog had te houden.  
Ze wilden niet op hun gezicht vallen.  
Indonesië moest van Nederland blijven.  
Maar wat mij het meest heeft geërgerd, was toen we aankwamen in Nederland en wij direct in een loods werden afgezonderd?  
Alsof wij een besmettelijke ziekte hadden meegenomen?

Daar moesten we wachten tot een hoge functionaris van de regering iets ging vertellen.

We werden allemaal bedankt voor de geweldige inzet?  
Het tweede deel van de preek ging over het verlaten van Nederland?  
We mochten kiezen om ons leven verder te leven in Australië, Canada, of Verweggistan.

Niemand begreep er in eerste instantie iets van.  
We wonen in Nederland riep een van de soldaten.  
Wat moeten we dan in een ander land doen?  
De preek was daarna snel afgelopen en de hoge  
functionaris verdween met rasse schreden.

Wat de hel bedoelde die vent vroeg iedereen zich af.  
Hebben we net een oorlog achter de rug en dan komt een malloot  
vertellen dat we kunnen verhuizen naar een ander land?

Mijn vader was woest en is compleet het vertrouwen  
in de NL regering kwijtgeraakt.

Zijn woorden waren wat een stel boeven zijn dat.  
Op deze manier vertelde mijn vader zijn verhaal.  
Al heb ik een aantal woorden en namen maar weggelaten.  
Maar die namen zijn bekend hoor!

Halfbroer.

Toen mijn vader slecht lag kwam zijn legermaat  
W de Hoog naar Nederland.  
Hij had toen voor Canada gekozen.  
Na zijn overlijden vertelde W de Hoog dat mijn vader een kind  
had verwekt een zoon.  
Mijn moeder ging zwaar over de rooie.  
Waarom heeft hij dat nooit verteld.  
Ik zei moeder, vader heeft nooit wat verteld over NL Indië.  
Mijn vader heeft dit altijd geheim gehouden.  
Dus heb ik een Indonesische halfbroer die ik nooit ontmoet heb.  
En waarschijnlijk nooit meer zal ontmoeten? Toch wel jammer.

7 December divisie:

De 7 December-divisie werd ook wel C-Divisie genoemd  
(na de A- en B-divisie van de OVWers), en ook wel 1e Divisie,  
omdat hij de eerste divisie dienstplichtigen was.

Het embleem bestond uit het stadswapen van Batavia met daaraan toegevoegd de letters EM.



Dit stond voor Expeditionaire Macht, maar werd in de wandeling ook vertaald als Elke Man - Elk Moment. Vanaf september 1946 vertrok deze divisie naar Indië. In het najaar van 1949 begonnen de eerste eenheden aan de terugreis. Mijn vader kwam terug met de Kota Inten. De aanduiding van de infanteriebataljons begon met een 3 (bijvoorbeeld 3-2 RI).

### **De waarheid en de leugens.**

Deze regering zal nooit de waarheid vertellen over Nederlands Indië. Want al die ministers en hoogwaardigheid bekleders van toen zijn de pijp uit.

Het enige wat de regering toen vertelde was dat de NL militairen zich hadden misdragen?

**Maar vertelde er niet bij dat juist zij de regering de echte misdadigers waren.**



Arie Letterman.  
1e lichtung stoottroepen 7 december divisie 1946.  
Overleden 20-04-1986