

Geesten in woning in Vlaardingen 1950

Wij spreken 1950 in Vlaardingen

Een gezin met vijf kinderen woonde in het centrum van Vlaardingen.

Vanwege privacy geen straat vermelding.

Toen de vader op een dag thuis kwam trof hij het lijk van zijn vrouw aan die vermoord bleek te zijn.

Hij belde onmiddellijk de politie en die constateerde dat zij door een misdrijf om het leven was gekomen.

De vader werd onmiddellijk gearresteerd. Later bleek dat de vader niet de dader was maar vermoedelijk een minnaar waarmee de vrouw al geruime tijd een verhouding had.

De vader heeft de vijf kinderen drie jaar lang alleen opgevoed.

Maar werken en opvoeden ging niet samen, dus zocht de vader een andere vrouw die mee kon helpen de kinderen op te voeden.

Vanaf het moment dat zijn nieuwe vrouw haar intrede deed in het huis begonnen er vreemde dingen te gebeuren. Stemmen, kloppen, deuren slaan en zo veel meer.

Eerst dacht het stel dat de kinderen herrie maakten of hard praten in hun slaapkamers.

Maar op een zondag waren alle kinderen voor twee weken op kamp en de vreemde verschijnselen bleven komen.

Deze keer waren de geluiden harder dan normaal.

Het stel vroeg later die week aan de burens of zij soms ook stemmen etc. hoorden?

Nee vertelden zij alleen dat slaan met de deuren door de kinderen horen wij goed. Zoals gisteren was het echt niet normaal.. Maar zei de vader de kinderen zijn op kamp en wij waren gisteren de gehele dag naar Rotterdam?

De burens vershoten van kleur en vertelden dat wij gisteren een laaiende ruzie hadden gehad en dat zij zelfs de politie wilden bellen. De vader haalde zijn knip uit de binnenzak en liet de burens twee geknipte trein kaartjes zien naar Rotterdam. Daarna haalde de vrouw een kassabon van ter Meulen uit haar tas met daarin de aankoop van twee nieuwe dekens.

De burens stonden verbaasd en perplex. Zij maakten de afspraak dat zij een dag weggingen en de burens zouden luisteren of er wat in huis gebeurde.

Toen het stel avonds terugkwam en bij de burens aanbelde deed de politie de deur open en werd het stel binnen gelaten. De burens hadden de politie gebeld omdat de herrie niet normaal was en dachten dat er een inbreker was binnen gekomen. Zij hadden de politie verteld van het verhaal van de burens.

De politie ging mee naar binnen in het huis van het stel en trof daar een bende aan. Het enige was dat er totaal geen sporen van braak waren? Geen kinderen, en het stel had een waterdicht alibi.

De burens stelden voor dat zij een nacht in hun huis sliepen en het stel in hun huis.

Na vier uur liepen de burens gillend het huis uit en gingen naar hun eigen woning.

Dat huis is behekst en niet zo'n beetje ook riepen de burens. Je moet naar een priester gaan en die moet het huis reinigen! Het stel heeft die nacht maar bij de burens geslapen.

De rest van de nacht was een hel, veel lawaai, stemmen, deuren slaan, bonken en slepen.

Een week daarna kwam er een priester die het huis schoonmaakte van geesten en demonen.

Het bleef drie dagen stil en toen begon het weer opnieuw.

De burens naast hun vertelden over een medium die hun wilde helpen.

Toen het medium binnenkwam werd zij direct tegen de vloer geslagen en zij vertrok met grote haast. Dit was het einde voor het stel. Via een kennis kregen zij een andere woning aangeboden en er werden door het stel en de kinderen geen vreemde verschijnselen meer meegemaakt.

De eerst volgende bewoners hebben er drie maanden gewoond, daarna andere bewoners twee maanden.

Toen heeft de huisbaas de woning gesloten voor een periode van een jaar.

De burens werden gek van de herrie in het lege huis en zijn later ook verhuist?

Inmiddels deed het verhaal over de spookwoning zijn ronde in Vlaardingen en niemand wilde dit huis meer huren.

De eigenaar heeft de woning laten slopen en een nieuw huis neergezet.

Vanaf de dag dat de woning weer werd verhuurd heeft het precies 5 maanden geduurd voor de nieuwe bewoners gek werden en spoorvlagen zijn vertrokken.

In de jaren 70 heeft nog iemand geprobeerd het huis te bewonen maar hij gaf er na een maand de brui aan.

In de 80er jaren is de hele rij woningen afgebroken en zijn er flats gekomen.

Daarna is er nooit meer iets gehoord.

De priester vermoedde dat de overleden vrouw van de man geen rust kon vinden en zij probeerde duidelijk te maken wie haar moordenaar was. Of was er iets anders in het behekste huis. We zullen het nooit weten!

Verhaal genoteerd door Aad aan de hand van gegevens die vrienden, familie en ouders vertelden. 2015 copyright..

Dit verhaal is echt en geverifieerd!