

Deep Purple live in Amsterdam 28-01-1973

Top daar moesten wij naar toe Jan S en ik.
Maar eerst moesten Jan zijn ouders overtuigd worden.
Jan was drie jaar jonger (16) dan ik. Maar ik woonde al een tijdje op mezelf. Na toestemming gingen wij naar Amsterdam.
Maar het moest wel liftend aangezien wij de trein terug moesten betalen en de entree van 15.00 gulden.

In Amsterdam aangekomen was het eerst even rond lopen.
Wat een geweldige stad was dat, mij al een poosje bekend!
Wij vonden een zeer goede Chinees die nog alleen werkte.
Wat hebben wij daar heerlijk gegeten!!

In de middag liepen we richting RAI om te zien of er al bekenden waren.
Het was erg koud en we hoopten maar dat we eerder naar binnen mochten. Nou niet dus.
Toen we uiteindelijk naar binnen mochten was daar geen Deep Purple?
De heren waren moe en vonden de RAI een zootje.
En dat was het ook. Er moest zelfs stroom geleverd worden door een hotel dichtbij?

Eindelijk ging de zaal pas om 20.30 open.
Wij stonden af te gaan in de kou.
Toen wij eenmaal binnen waren bleek er geen verwarming te zijn.
Het zag er armoedig en troosteloos uit. Gelukkig hadden wij onze afghaan jassen aan die nog een beetje warm waren.
Voor 15.00 gulden was het pure armoe.
Als hier de fik was in gegaan hadden er honderden levend verbrand.

Lou van Rees liep door de zaal, dan weer podium en je zag dat er iets mis was.
Het voorprogramma was een diepe ellende.
Een Jazz muzikant bij een rockconcert?
Die ook nog is begon om 22.30 wat een puinzooi.

Iedereen werd onrustig omdat het allemaal veel te lang duurde.
Na middernacht begon Deep Purple met het concert.
Geen child in time mijn favoriete nummer van toen.
Klote band die deep purple. Ik was blijkbaar niet de enige die baalde want na 50 minuten was het concert afgelopen.
En toen brak de pleuris echt uit.

Alles op het podium werd afgebroken, meisjes kwamen onder dranghekken, vechtpartijen en de ordedienst? Die was gevluht. Einde diep paars en van Purple wilden wij nooit meer horen.

Doordat het concert zo laat was afgelopen liepen we dus ook onze treinreis terug mis.

Het vroom zo'n 9 graden onder nul en wij konden nergens heen?

Wij hebben met veel bezoekers het station opengebroken en probeerden daar te slapen in de redelijk verwarmde stationshal.

Op het laatst waren er 2000 mensen binnen.

Toen de politie verscheen werd duidelijk dat wij mochten blijven tot de ochtend.

De volgende dag zijn we terug gegaan met de trein.

Mijn gevoel over Deep purple is altijd tweestemmig gebleven.

Voor velen was dit concert het slechtste ooit.

Lou van Rees heeft zich twee keer bedacht om in die oude Rai ooit nog een popconcert te geven.

Toch organiseerde hij gewoon weer bands.

Weer een persoon die dacht snel rijk te worden over de ruggen van de hippies.

Blackmore vertelde later ik zet nooit geen voet meer in Amsterdam.

Maar vertelde er niet bij dat zij 60 ruggen zouden krijgen voor 50 minuten muziek.

Mijn herinneringen aan de 60 & 70er jaren