

Commune? Wikipedia.

Een commune is een leef- en/of woongemeenschap waar alles gezamenlijk wordt gedaan.

Alle of bijna alle bezittingen zijn van de gehele gemeenschap?
De bedoeling is dat door de individuele leden van de gemeenschap alleen gebruikt wordt wat nodig is. Bron Wikipedia..

Aad aan het woord,

een Commune is een woongemeenschap.

Maar een woongemeenschap kan ook eigen kamers of ruimten hebben.
Gezamenlijk eten is geen must, gezamenlijk in overleg eten klaarmaken kan wel. Maar ook dat is geen must.

Een Commune kan bestaan uit kamers waar huurders zelf hun potje kunnen koken.

Vaak was er wel een grote gezamenlijke keuken waar je je eigen potje kon koken en eventueel met anderen gezamenlijk kon eten.

Bron Wikipedia,

Alle of bijna alle bezittingen zijn van de gehele gemeenschap.

Aad

Die ervaring heb ik gelukkig nooit gehad.

Zo'n commune lijkt eerder op een sekte dan een leefgemeenschap?

Elkaars vriendin even lenen kwam echt niet voor.

Je bezittingen lagen gewoon in je eigen kamer met een slot erop.

Ik ben in vele communes geweest en zoals het vermeld wordt op Wikipedia waren deze communes absoluut niet!

Aad

In huize puppenstuf 1972 (ook een commune) was dat een ander verhaal.
De verhuurder Dirk Z die er zelf ook woonde had geen baan en weinig centen.

Dus mijn biefstukje, bier, melk en brood werden regelmatig door Dirk geleend zeg maar om vervolgens nooit meer terug te betalen.

Dus Dirk had wel een beetje commune ideeën zoals vermeld op Wikipedia.

Aad

Mijn leven in een commune??

Hoe kwam ik terecht in die commune op de Kortedijk?

Wel een schoolvriend Theo B, ging al vroeg op zichzelf wonen.

Hij woonde in 1968 aan de Schiedamseweg in Vlaardingen.

Maar de hospita wilde niet dat er gerookt werd in de kamer.
Dus Theo besloot om te vertrekken.
Hij had snel een ruimte gevonden aan de Kortedijk en had mij gevraagd is langs te komen.
En warempel er was nog een kamer voor mij vrij.
De vloer liep wel wat scheef maar het leek mij wel wat.
Zo kwam ik dus terecht in de commune aan de Kortedijk.

Zo was onze commune aan de Kortedijk,

Wij hadden een avond in de week samen eten. Vrijdagavond. (Geen must)
Degene die een kamer in de commune huurde was zeeman en visser.
Hij bracht elke week kabeljauw, Makreel, haring of paling mee.
Zijn wens was, dat alle bewoners gezamenlijk mee aten.
En dat gebeurde ook. Nu waren er toen wel veel vis liefhebbers.
De vriendin van de visser bakte dan lekkerbek en kibbeling.
Maar ook nieuwe haring, gerookte makreel en paling gingen er wel in.
Het was tenslotte gratis eten.

De kelder was het heiligdom van de commune.
Daar vonden zaken plaats die derden niet mochten weten of zien.
En aangezien iedereen blowde mocht er buiten de commune leden niemand in de kelder komen.
Het heiligdom dus..
Dat was wat wij absoluut gezamenlijk deden!

Er stond in de keuken een TV. En avonds zat iedereen (nou bijna) TV te kijken in die grote keuken. Onder het genot van veel bier en pinda's.
Diegene die geen interesse had (Ik dus) zat lekker op mijn kamer of in het theehuis op zolder dat soms net zo druk bezocht werd als een kroeg.

Dus ja, dingen werden gezamenlijk gedaan.
Het heiligdom deden wij gezamenlijk.
Vrijdagavond vis eten ook gezamenlijk, TV kijken waar eigenlijk altijd al een meningsverschil was wat er gekeken ging worden?
Sport, muziek of een oude film.

Muziek maken deden wij gezamenlijk als er nog meer personen een instrument konden bespelen? Toen was ik was de enige.
Nou dat was het dan.

Niet de commune waarover Wikipedia spreekt,
maar een oergezellig groot historisch pand aan de haven.
Dat bewoond werd door twee broers met super rood lang haar op de boven verdieping, Theo B een muzikofiel,
Hans die geweldige zeeman, Lucky een Surinaamse kok,

Frans G de blowdog en ikke..

En in het weekend ongeveer 50 personen inclusief vriendinnen en vrienden in mijn theehuis op zolder.

Waar weinig thee werd gedronken.

Alles was geoorloofd door de verhuurster zolang er maar geen politie voor de deur stond.

En die stonden er twee keer. Een van de roodharige jongens die op de bovenverdieping woonde had zich verhangen, en de oudere Surinaamse kok Lucky verdronk in de haven tijdens een bloedhete dag. (Hartinfarct)

Toen ik op een avond (waarschijnlijk stoned) thuis kwam en ging slapen, keek ik naar het plafond. En daar hing de kapper die ooit het pand in bezit had gehad.

Of ik het nu echt zag of niet, ik ben kort erop verhuist naar een Surinaamse vriend (Michel) die een kamer verhuurde.

Ik heb het waanzinnig naar mijn zin gehad op de Kortedijk.

Of het een commune genoemd mag worden of niet, het was super gezellig!