

In het jaar 1972 ontstaat dit verhaal.
Namen en adressen zijn weggelaten vanwege privacy.

Achter Vroom en Dreesman in Vld was een straat die nu sinds een aantal jaren is afgebroken.

Daar woonde een oudere man die niet veel contact had met familie, buren of vrienden.

Een einzelganger dus.

Maar niemand had last van deze man.

Maar niemand lette ook op deze man.

Toch had deze man een eigenaardigheid? Hij haalde altijd op dezelfde plaats op de markt aardappels. En dat elke maand 40 kilo. Voor de rest kwam hij niet buiten de deur.

De enige die hij één keer in de maand groette was de baas van winzo ijs aan de overkant van zijn woning. Er gingen drie maanden overheen voordat de baas van Winzo de politie belde omdat hij de oude man al drie maanden niet had gezien. Toen de politie binnenkwam vonden ze het lijk van de oude man tussen de 1000 kilo gespruite en verrotte aardappelen.

Het lichaam bleek in uitstekende staat en niet in ontbinding? Verder was er in huis niets te vinden dan alleen aardappelen. Het bleek later een natuurlijke dood te zijn.

In Vlaardingen deed het verhaal de ronde als de aardappelman kwam ging je eran.

De man is op kosten van de gemeente begraven aangezien er geen familie gevonden kon worden.

Het huis bleek eigendom te zijn en is later aan de staat overgedragen?

Verhaal genoteerd door Aad aan de hand van gegevens die vrienden, familie en ouders vertelden. 2015 copyright..

Dit verhaal is niet geverifieerd en kan dus folklore zijn!